

Den Rosa Flamíngon.

Text & musik Hans Isacson

En fortsättning på historien om Svarta Måsen.

ROLLER

KAPTEN KAGGE	en rundmagad, självgod kapten
RÅTTAN	en kidnappad ”strykpojke”
STIG	en kock med ”svensknoja”
ANKAR-JOE	en filosofisk sjöröv
HÅRDA-TOBBE	en hård sjöröv
RÅA-ROLLE	en rå sjöröv
TUFFA-KOLLE	en tuff sjöröv
HJÄRTLÖSA-VILLE	en hjärtlös sjöröv
GULLI-GULLI	kaptenens ”misstag”

I berättelsen om kapten Kagge och hur han hämtat en kvinna (Gulli-Gulli) på en ö visade det sig ganska snart att hon inte var vem som helst. Snart hade hon tagit över skeppet, målat det rosa och själv utnämnt sig till kapten. Hon var stark som tre kraftiga karlar, syn som en falk, hörsel som en uv och alla hade stor respekt för henne.

Nu var det snart kväll ombord på Svarta Måsen och männen såg fram mot en natts välbehövlig vila efter att Gulli-Gulli lärt dom jobba för första gången i deras liv.

- RÅA ROLLE - Inte en spader har vi orkat dra sedan den där kvinnan kom ombord.
- HÅRDA TOBBE - Vi skulle aldrig ha lyssnat på kapten när han sa att vi skulle hämta henne på den där ön. Komma på att skaffa sig en kvinna? I hans ålder?
- TUFFA KOLLE - Du har rätt Tobbe. Hämta lite blask Råttan! Råttan (före detta kidnappad strykpojke) sitter drömmande och ser ut över havet. Hör du inte vad jag säger?
- RÅA ROLLE - Har du glömt bort att du är strykpojke?
- RÅTTAN - Var.
- RÅA ROLLE - Vad då, var? Här så klart. På Svarta Måsen.
- RÅTTAN - vänder sig om mot sjörövarna. Jag var strykpojke. Kommer ni inte ihåg att Gulli-Gulli sagt att från och med nu får jag göra vad jag vill? Hämta ert blask själva. Jag hämtar inspiration från havet.
- HÅRDA TOBBE - Nu har han börjat svänga sig med fina ord också. Precis som Ankar-Joe.
- ANKAR-JOE - Ni ska vara snälla med pojken. Sedan han slapp att vara strykpojke har han lärt mig att läsa och skriva. Så nu behöver jag inte vara rädd för att glömma mina dikter. Jag skriver ner dom.
- TUFFA KOLLE - Läsa och skriva. Vad har man för användning av det?
- ANKAR-JOE - Hade ni kunnat läsa den där gången kapten fick se en bild på Gulli-Gulli i boken så hade ni sett att hon var den mest fruktade kvinnan på hela ön.
- RÅTTAN - Det stämmer. Det stod så under bilden. Urstark kvinna med en syn som en falk och hörsel som en uv, stod det.
- RÅA ROLLE - Varför sa du inget Råttan?
- RÅTTAN - För att ni inte frågade. Ni tycker ju att det är onödigt att kunna läsa och skriva.
- ANKAR-JOE - Om ni lär er läsa och skriva så skulle ni kunna ...
- HÅRDA TOBBE - Tig! Stig, kocken, kommer.
- STIG - Ni behöver inte skrika. Jag är inte döv.

- HÅRDA TOBBE - Jag sa, tig. Men eftersom du nu är här så laga till lite kvällsmat. Vi är hungriga.
- STIG - Jag bara laga mat när Gulli-Gullis säga så. Vänder för att gå
- RÅA ROLLE - Vänta! Du kan väl fixa till lite böner i alla fall.
- STIG - Gulli-Gulli bara äta fiskbulle.
- TUFFA KOLLE - Men laga till en fiskbulle då din flottiga skeppskock.
- STIG - Förlåt. Men Gulli-Gulli säga att jag nu ska kallas ”Den svenska” flottiga skeppskock. *Går*
- HÅRDA TOBBE - Att han aldrig fattar att han inte är från Sverige ...
Plötsligt slås dörren till kaptenshytten upp och in kommer Gulli.Gulli
- GULLI-GULLI - Jag har kommit på det!
- HÅRDA TOBBE - Det vore bättre att han kom på det själv.
- GULLI-GULLI - Jag har hittat skeppets namn.
- ALLA SJÖRÖVAR - Skeppets namn?
- TUFFA KOLLE - Men det vet väl alla att skeppet heter Svarta Måsen ...
- GULLI-GULLI - Det hette Svarta Måsen. Är ni klara med ommålningen?
- RÅA ROLLE - Ja, vi har målat om skeppet rosa.
- GULLI-GULLI - Bra. Då kan ni måla över namnet Svarta Måsen. *Vänder för att gå*
- ANKAR-JOE - Men vad ska vi skriva i stället?
- GULLI-GULLI - Den Rosa Flamingon. *Går*
- HÅRDA TOBBE - Den rosa fla ... hur ska vi kunna sjöröva med ett rosa skepp som heter Den rosa flamingon?
- RÅA ROLLE - Vad är en flamingo?
- ANKAR-JOE - Det är en fågel.
- TUFFA KOLLE - Det är klart att du ska veta det. Du kan ju allt. Vässerbisser.
- ANKAR-JOE - Besservisser heter det.

TUFFA KOLLE - **Tig!**

STIG - *kommer Ja, vad vill ni?*

TUFFA KOLLE - **Jag sa tig ... inte Stig. Men eftersom du är här. Snälla. Kan du inte fixa en enda liten fiskbulle?**

STIG - **Ni hör vad kapten Gulli säga. Jag bara laga mat på hennes befallning.**

RÅA ROLLE - **Vem vet. Kanske Hjärtlösa Ville som vi blev tvungna att lämna i utbyte mot Gulli-Gulli har det bättre en oss. Nu lagar inte ens Stig fiskbullar åt oss längre.**

HÅRDA TOBBE - **Han kan i alla fall inte ha det sämre ... steg hörs. Kapten Kagge kommer tyst smygande.**

TUFFA KOLLE - **Vad ser jag? Har du fått rast?**

KAPTEN KAGGE - **Tig!**

STIG - **Jag står här. Ville du nått?**

KAPTEN KAGGE - **Jag ska kallas kapten Kagge.**

ANKAR-JOE - **När ni var kapten ja.**

KAPTEN KAGGE - **Åh, vänta ni bara tills jag ...**

GULLI – GULLI - *ropar nerifrån hytten* **Vad gör du där uppe?! Jag hör dig nog. Kom genast ner. Disken väntar.**

KAPTEN KAGGE - **Hon är inte bara urstark. Hon har öron som en elefant och ögon i nacken. Ni måste hjälpa mig. Vi måste bli av med henne**

STIG - **Fel. Hon ser som en falk och hör som en uv.**

GULLI – GULLI - *ropar igen* **Nå, ska jag behöva komma och hämta dig?**

KAPTEN KAGGE - **Hitta på något. Fort. Han smyger bort mot hyttörren då hon skriker igen**

GULLI – GULLI - **Nu kommer jag lilla Plutten! Alla börjar skratta**

KAPTEN KAGGE - **Tig!**

STIG - **Du behöver inte skrika. Jag står fortfarande här.**

KAPTEN KAGGE - **Jag kommer lilla ... tittar ilsket på besättningen**

- HÅRDA TOBBE - Lilla, vad då?
- KAPTEN KAGGE - ... sockersmulan! *Alla brister ut i gapskratt* Passa er! Hon tvingar mig. *Försvinner ner i hytten*
- ANKAR-JOE - Ni har inga hjärtan. Märker ni inte att er förr så stolta kapten lider som ett litet barn.
- RÅTTAN - Jag förstår inte heller hur ni kan skratta. Ni lider ju själva.
- TUFFA KOLLE - Det bär mig emot att säga det. Men dom har rätt. Vi måste hjälpa honom ... och oss.
- HÅRDA TOBBE - Det lider mot kväll. Vi får fundera över det under natten.
- RÅA ROLLE - Det är rätt. Det sägs ju att man kan komma på saker om man sover på dom. Nu kojor vi.
- STIG - Var det någon som ville något, eller? Jag tänker inte bara stå här.
- ALLA 3 SJÖRÖVARNA - Lägg ägg!!
- STIG - Hm, ni har ingen anledning att vara oförskämda ... *Han går och på vägen säger han ... det vet väl alla att det är hönan som lägger ägg.*
- Natten kommer och alla, utom Råttan och Ankar-Joe har somnat*
- RÅTTAN - Sover du Ankar-Joe?
- ANKAR-JOE - Nej.
- RÅTTAN - Vet du. Jag har börjat skriva.
- ANKAR – JOE - Så trevligt.
- RÅTTAN - Jag skriver och berättar om skeppet. Lyssna.
- SÅNG **ETT SKEPP EN GÅNG**
sjungs av Råttan
- ANKAR-JOE - Det var fint.
- RÅTTAN - Vet du, Ankar-Joe. Om jag skriver sånger så kanske du kan skriva dikter.
- ANKAR-JOE - En bra idé.
- RÅTTAN - Vi börjar i morgon. God natt. *Lägger sig*

ANKAR-JOE - **God natt.** *Också han lägger sig*

RÖSTEN *En berättarröst säger ...*
- **Natten kom och stillheten. Skeppet Den rosa flamingon strävade på mot okända mål. Morgonen kom med en överraskning ...**

GULLI – GULLI *Gulli – Gulli stormar in och skriker ...*
- **Ändra kurs!** *Alla på däck sätter sig upp med ett ryck och skriker*

ALLA - **Ändra kurs?**

HÅRDA KOLLE - **Men det har vi ju bara gjort en gång tidigare och det var när vi besökte din ö BajaBaja för att kidnapp ... hämta dig.**

GULLI – GULLI - **Och nu ska vi dit igen.** *Bakom henne kommer Kapten Kagge.*

KAPTEN KAGGE - **Får man fråga vad vi ska göra där? Du längtar väl inte hem?**

GULLI-GULLI - **Nej. Det är inte därför.**

KAPTEN KAGGE - **Det var ju synd. Jag menar ... nä hä.**

GULLI-GULLI - **Vi ska bara dit en kort stund så far kan vara med på bröllopet.**

KAPTEN KAGGE - **Bröllop!?** *Så trevligt. Ska han gifta sig?*

GULLI-GULLI - **Vi sak gifta oss. Du och jag Plutten.**

KAPTEN KAGGE - **Men vänta! Det går inte ...**

GULLI-GULLI - **Varför då då?**

KAPTEN KAGGE - **Nej, jag har ingen ... ingen ...**

GULLI-GULLI - **Vad har du inte?**

KAPTEN KAGGE - **Ingen lust ... kostym menar jag.**

GULLI-GULLI - **Den saken ska nog ordna sig. Kom nu Plutten.**

RÅA ROLLE - **Ser man på. Ska du bli landkrabba? ... Plutten.** *Hon går. Alla skrattar*

KAPTEN KAGGE - **Sluta! Ni är min besättning och ska lyda mig ... jag menar var min besättning. Vad är det med er? Viskar Ni måste hjälpa mig. Hjälp mig och ni ska få spela kort hela dagarna.**
Säger lite tyst Utom när vi ska röva skepp.

GULLI-GULLI - *kommer tillbaka* **Du håller väl inte på och pratar? Lagg om rodret nu. Vi ska ändra kurs. Tar kaptenen i örat och går ner till sin hytt.**

TUFFA KOLLE - **Ni hörde vad hon sa. Ändra kurs. Vi ska till Baja Baja.**

SÅNG **TILL BAJA BAJA**
Sjungs av besättningen

KAPTEN KAGGE *Efter sången kommer Kapten Kagge smygande*
- **Har ni ändrat kurs?**

ALLA - **Ja!**

KAPTEN KAGGE - **Tyst. Inte så högt. Hon sover middag. Varför gör ni så här?**

HÅRDA TOBBE - **Lyssna nu Kagge. Vi vill ha tillbaka dig som kapten. Du var bra.**

RÅA ROLLE - **Men vi vill också ha tillbaka Hjärtlösa Ville och han är ju kvar på Baja-Baja.**

TUFFA KOLLE - **Och det här är ett bra tillfälle. Hon vill ju själv segla hem.**

KAPTEN KAGGE - **Men dom kommer aldrig att byta tillbaka henne. Dom blev ju glada att bli av med henne.**

RÅA ROLLE - **Vi tar henne till ön och Hjärtlösa Ville till skeppet.**

KAPTEN KAGGE - **Ni menar att ni tänker lura henne att stanna på ön och samtidigt ta tillbaka Hjärtlösa Ville?**

HÅRDA TOBBE - **Just precis.**

KAPTEN KAGGE -**Kommer hon på vad ni planerar så kölhalar hon er.**

RÅTTAN - **Vad är det egentligen?**

KAPTEN KAGGE - **Jag vet inte. Men det gör ont.**

RÅA ROLLE - **Gå ner till ... ”lilla hjärtat” nu. Vi kommer nog på något.**

KAPTEN KAGGE - *går tillbaka* ...och sluta reta mig. Jag drar in på kortspelet.

ANKAR-JOE - **Stackars Hjärtlösa Ville. Han måste längta något förfärligt efter oss. Varför lämnade ni honom i utbyte mot Gulli-Gulli?**

HÅRDA TOBBE - **Vi drog sticka. Han förlorade.**

ANKAR-JOE - **Jag tycker ändå att det är ...**

- HÅRDA TOBBE - *skriker* Vi drog STICKA!
- STIG - Stickan? Jag heter Stig. Inte Stickan.
- HÅRDA TOBBE - Jag sa, sticka.
- STIG - Nej, inte sticka. Jag laga mat. Jag aldrig fatta syslöjd.
- RÅTTAN - Om jag kommer på hur vi ska få Hjärtlösa Ville tillbaka och kaptenen sitt skepp tillbaka. Slipper jag vara strykpojke då?
- TUFFA KOLLE - Det kan du ge dig på.
- RÅTTAN - Kanske till och med ... en sjöröv?
- RÅA ROLLE - Får du bort henne också så ska du bli en hedersröv.
Plötsligt rycks dörren till kaptenshytten upp och Gulli-Gulli stormar in med kaptenen bakom.
- GULLI-GULLI - Jag har det!
- ALLA - Vad har du?
- GULLI-GULLI - Jag vet hur Plutten ska få sin kostym. Jag ska sy den själv. Och inte bara det. Du Stig, ska laga den godaste bröllopsmat man kan äta.
- STIG - Bröllopsfiskbulle?
- GULLI-GULLI - Du får göra vad du vill. Men om två dagar ska den vara klar.
- STIG - Två dagar? Mamma Mia.
- GULLI-GULLI - Och du Råttan ska skriva en bröllopsång. Du Ankar-Joe skriver talet och ni andra tre tränar in en underhållning.
- ALLA TRE SJÖRÖVAR - Men ...
- GULLI-GULLI - Inga men. Om två dagar ska allt vara klart. Nu gör jag hans bröllopskostym klar.
- KAPTEN KAGGE - Grabbar ... hjälp.
- GULLI-GULLI - Och du talar bara när jag säger så. Kom nu Plutt. *Dom går*
- RÅTTAN - En bröllopsång? Jag är inte säker på att jag skriva en sådan.
- ANKAR-JOE - Och jag kan bara skriva dikter.
- TUFFA KOLLE - Ni ska inte göra något. Vi måste lura henne på något sätt.

- RÅA ROLLE - Nåå lille Råtta. Nyss var du så styv i korken. Har du kommit på något?
- RÅTTAN - Inte än. Men om jag får tänka en stund så ...
- HÅRDA TOBBE - Tänka då. Natten är snart här. I morgon måste du ha kommit på något annars är sagan om Svarta Måsen över. Nu knoppar vi.
- TUFFA KOLLE - Men inte du Råttan. För dig är det bäst att vara vaken och hitta på något annars är din saga också över.
Alla (utom Råttan) lägger sig att sova. Råttan funderar
- SÅNG **HUR GÖR JAG NU?**
Sjungs av Råttan
- Efter sången skriker han till så sjörövarna sätter sig spikrakt upp i ett skrik.*
- RÅTTAN - Jag har det!
- TUFFA KOLLE - Vad är det du har?
- RÅTTAN - Jag vet hur vi ska bli av med Gulli-Gulli och få Hjärtlösa Ville tillbaka.
- RÅA ROLLE - Hur då?
- RÅTTAN - Hur kom hon hit?
- HÅRDA TOBBE - Med vår roddbåt.
- RÅTTAN - Ja, men vad hade hon över huvudet?
- STIG - En säck.
- RÅTTAN - Just det. Och så ska hon lämna skeppet.
- ANKAR-JOE - Med en säck över huvudet? Det går hon aldrig med på.
- RÅTTAN - Om vi sätter en säck över Kagges huvud också och så säger vi till Gulli-Gulli att det är för att överraska hennes far. Att han säkert blir glad när han får se henne och hennes blivande man.
- RÅA ROLLE - En säck på hans huvud också? Det går i alla fall inte han med på. Det är säkert.
- RÅTTAN - Det är ju bara för att lura henne. Vi börjar med kaptenen och sedan henne. Men när hon lämnar skeppet så låtsas vi att någon annan är kapten Kagge och tar av honom hans säck.

- HÅRDA TOBBE - Det kan kanske gå. Men vad händer när vi kommer fram till byn då?
- RÅTTAN - Lyssna nu. En man låtsas vara kapten och följer med Gulli-Gulli till ett undangömt ställe där han smiter från henne medan dom andra två hämtar Hjärtlösa Ville.
- TUFFA KOLLE - Dom kommer att slå ihjäl oss.
- RÅTTAN - Inte om dom får det här. Kom hit Stig. Stig går till Råttan Ge mig det du hittade när du lagade mat. Stig räcker över en pärla
- ALLA - En pärla?!
- HÅRDA TOBBE - Var har du fått tag i den?
- STIG - Jag fångade mussla och hittade pärla i den.
- RÅTTAN - Byt den här mot Hjärtlösa Ville.
- ANKAR-JOE - Det kan gå. Vem lurar Gulli-Gulli?
- HÅRDA TOBBE - Jag kan göra det. Men hur?
- RÅTTAN - Enkelt. Säg bara till henne att stanna på ett ställe och vänta medan du hämtar hennes far. Och minns, hon får inte ta av sig säcken.
- RÅA ROLLE - Vi måste försöka. Det är vår sista chans. Samtidigt öppnas hyttörren och Gulli kommer med Kagge klädd i en pyjamsliknande kostym. Han försöker dölja den. Besättningen fnissar.
- GULLI-GULLI - Jag är klar med min mans bröllopskostym.
- KAPTEN KAGGE - Jag kommer att slå ihjäl er vid första bästa tillfälle.
- GULLI-GULLI - Är ni färdiga med ert inför mitt bröllop?
- HÅRDA KOLLE - Inte riktigt än. Men i morgon ska allt vara klart.
- GULLI-GULLI - Bra. Jag ser fram mot att få segla iland och visa min far att jag hittat en make. Det var det sista han trodde. Kom nu Plutten och var försiktig så du inte smutsar ner bröllopskostymen. Dom går
- RÖSTEN - Ljuset tonas ut för att återkomma då Rösten läst sitt och Gulli-Gulli med Kagge kommer – Efter natten kom så gryningen till den dag som Gulli utsett till sin bröllopsdag.

- GULLI-GULLI - *kommer, fint (konstigt) uppklädd, med Kapten Kagge i sin "bröllopskostym". Är allt klart?*
- STIG - **Allt klart! Fiskbullar med rosa rosetter färdiga.**
- GULLI-GULLI - **Bra. Då far vi. Hissa ner roddbåten.**
- HÅRDA KOLLE - **Bara en liten detalj först. Han tar fram två säckar**
- GULLI-GULLI - **Vad ska du med dom till?**
- HÅRDA KOLLE - **Om inte er far tror att ni kan få tag i en man så vore det väll ganska roligt att överraska honom.**
- GULLI-GULLI - **Med säckar?**
- ANKAR-JOE - **Ni överraskade ju oss med en säck över huvudet. Vi blev jätterädda ... glada, när den togs bort och vi fick se ert vackra ansikte.**
- GULLI-GULLI - **Ni kan ha rätt ... men min man då?**
- ANKAR-JOE - **Han ska naturligtvis också ha en säck över huvudet.**
- GULLI-GULLI - **Så finurligt. Skynda er. Ta på oss säckarna.**
Dom börjar med Kagge som undrande går med på det. (Han muttrar).
- KAPTEN KAGGE - **Jag hoppas ni vet vad ni gör annars ska jag hänga upp er i rånocken.**
- GULLI-GULLI - **Nu är det min tur. Hon får sin säck över huvudet Åh, så spännande. Min far kommer att bli stolt över mig. Nu far vi!**
I det dom börjar gå tar man av Kagge hans säck och Tuffa Kolle tar Gullis hand. Kagge ser förvånad ut men tystas med ett "tystande finger" av dom andra. Är du här min Plutt?
- TUFFA KOLLE - *försöker härma Kaggens röst* **Ja, älskling. Jag är här.**
- GULLI-GULLI - **Åh, det är första gången du kallat mig älskling.**
- KAPTEN KAGGE - *har fattat att besättningen vill hjälpa honom* **Jag kan många fler små söta ord om dig ... min lilla ... pudervippa.**
- GULLI-GULLI - **Åh, Plutten. Du gör mig blyg. Min far kommer att bli nöjd med dig ... fast du är ful. Dom försvinner.**
- ANKAR-JOE - **Där försvinner dom. Nu är det bara att hålla tummarna.**
- KAPTEN KAGGE - **Vad är pudervippa?**

- ANKAR-JOE - **Det är något flickor vippar puder med. Var har du lärt dig det ordet?**
- KAPTEN KAGGE - **Jag vet inte. Det bara fanns där ...**
- RÖSTEN - *alla fryser sina rörelser medan rösten talar – Timmarna släpade sig fram. Hur skulle det gå? Kapten Kagge vandrade orolig fram och tillbaka ... Kagge börjar göra som rösten säger Till sist hördes det ljud från några upprörda ... Äntligen hördes det ljud! männen kommer tillbaka. Hjärtlösa Ville är med dom*
- HJÄRTLÖSA VILLE - **Lätta ankar!! Fort!!**
- KAPTEN KAGGE - **Hjärtlösa Ville! Så roligt att se dig! Rusar fram och ger honom en kram. Vänd mot dom andra säger han. Hur gick det?**
- RÅA ROLLE - **Allt funkade. Hövdingen tog pärlan och vi fick tillbaka Ville.**
- KAPTEN KAGGE - **Men var är Tuffa Kalle?**
- HÅRDA TOBBE - **Vi får hoppas att han lyckats smita från Gulli-Gulli ...**
Plötsligt hörs ett fastligt liv när Tuffa Kalle äntrar skeppet.
- TUFFA KOLLE - **Sett segel! Hon kommer!**
- KAPTEN KAGGE - **Stop!**
- ALLA - **Vad?!**
- KAPTEN KAGGE - **Nu är det jag som är kapten. Det är jag som säger när vi ska sätta segel ... i det samma hörs Gulli-Gullis röst**
- GULLI-GULLI - **Plutten! Vårt bröllop!**
- KAPTEN KAGGE - **SÄTT SEGEL!!!**
- RÅTTAN - **Då var man en riktig sjöröv då.**
- ANKAR-JOE - **Ja, nu är du en riktig sjöröv. En hedersröv.**
- KAPTEN KAGGE - **Sjörövar! Måla om skeppet svart och ändra namnet på hennes sidor. Jag ska ta på mig något mer passande. Han går**
- HJÄRTLÖSA VILLE - **Som du befäller Kagge.**
- KAPTEN KAGGE - *skriker från sin hytt* **Och så ska jag kallas KAPTEN KAGGE!**
- SÅNG **SVARTA MÅSEN**
Sjungs av alla

SLUT I en självande sista sommarlovsvecka. 2009